

Tag mod julens gave

Af Thorvald Kierkegaard (1945)

Tag mod julens gave
til dit trætte sind!
Luk dens fred og mildhed
i dit hjerte ind.

Tag mod julens gave:
kærlighedens ånd,
som kan smelte alle
hårde sjælebånd!

Give dig sin glæde
midt i sorg og nød,
Vække hjertelivet
trods dit livshåbs død.

Tag mod julens gave,
og bliv barn igen:
åben for, hvad lykken
vil dig bringe, ven!

Vend dit blik mod lyset,
og ræk hånden frem!
Tag mod julegaven
fra vort himmelhjem.

Det er en af julens rigeste gaver, at den kærlighedens ånd, som julen fremkalder hos os, så ofte har vist sig i stand til at smelte bitterheden, trodsen og stoltheden i vort sind, eller hvad det nu er, der skiller mennesker og hindrer dem i at mødes i forståelse.

Hvor ofte har ikke en julegave, der er valgt med omtanke og kærlighed, banet vej igen for det gode forhold mellem to mennesker, som var kommet på kant med hinanden!

Mangen en gammel ensom mor, hvis søn måske færdes langt borte i fremmede lande eller sejlede på havet, kan vidne om, hvilket lys det tændte i hendes sjæl, da der kom et kort til julen med en hilsen fra det fjerne. Så havde hendes dreng dog ikke glemt sin gamle mor, men tænkt kærligt på hende.

Julen har en forunderlig evne til at "give dig sin glæde midt i sorg og nød".

Ofte er det vel minderne fra barndommens jul, fra højtiden hos far og mor derhjemme, som kalder smilet eller tårerne frem og får hjertet til at banke stærkere. Det er en af julens rige hemmeligheder, at den kalder barnesindet frem igen hos os, og det er i høj grad godt og lykkeligt for hvert eneste

menneske. Derfor vil jeg gerne sige til alle så indtrængende, som jeg kan det: “Tag mod julens gave og bliv barn igen!”

Ikke mindst for de medlemmer som har kendt Thorvald Kierkegaard, der var præst i det danske unitarsamfund fra 1918 til 1964, kan ovenstående være et kært minde om den mand, der i så mange år var samfundets dynamiske midtpunkt.